

Geef me de ruimte!

Een school vol kinderen. Bij de één voelt u het aangeboren leiderschap, bij een ander vermoedt u dyslexie. Het kan even duren, maar uiteindelijk worden ieders sterke en kwetsbare kanten zichtbaar. Behalve bij dat ene meisje met een lichamelijke handicap. Bij haar ziet u direct hoe u kunt helpen. Met de materialen, die haar in staat stellen zich ook volledig te ontplooiën. De fysieke ondersteuning om vrij te kunnen spelen, leren en genieten. Om de onafhankelijkheid te vinden waar ieder kind naar verlangt. Zodat ze haar energie volledig op de grootste uitdaging kan richten: opgroeien.



Bram schrijft met zijn tenen. En nètjes!

De basisschool is vaak een tweede thuis. Een omgeving met precies genoeg prikkels en houvast om de nodige kennis en vaardigheden op te doen. Waar elk kind de grenzen van zijn capaciteiten leert verleggen. Mentaal maatwerk, zagezgd.

Maar wat als je fysiek niet binnen die omgeving past? Wat als je te korte beentjes hebt om op een stoel te klimmen? Of als je met je tenen schrijft, omdat je geen armen hebt? Terwijl je wel de beste opstellen maakt of met

gemak de rekensommen doet. Waar hoor je dan thuis? In je eigen stoel!

Maatwerk maakt meubels met een meerwaarde. Bewegingsvrijheid in de vorm van een tafel met voetsteunen of een stoel met traptreden. Elk artikel dat we leveren is de jonge opdrachtgever op het lijf geschreven. Tot in de kleinste details. Unieke producten, omdat geen kind hetzelfde is.



Maatwerk

Nieuwe Havenweg 5,
NL-6827 BA Arnhem
t. 026-3512247, f. 026-4437950
info@kindermeubilair.nl
www.kindermeubilair.nl